

Zondagavond 11 mei 2025
Welkom in de Noorderkerk

Liturgie

Ps 146c: 1, 4

NLB 906: 1, 2, 5

Ps. 33: 7, 11

Efeziërs 3: 14 - 21, 4: 1 - 6

OPW 672

Ps 89: 1, 3, 5

Ps 146c: 1, 4

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde, -
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

NLB 906: 1, 2, 5

God is tegenwoordig,
God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden,
laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

God is tegenwoordig,
die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig,
zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

U kunt doneren via de chrch-app,
de website: www.noorderkerk.nl
of scan de QR-code.



Oorzaak aller dingen,
houdt Gij ons omgeven,
adem van ons aardse leven.
Oeverloze diepte,
wonderlijkste wonder,
zee ik ga in U ten onder.
Ik in U, laat mij nu
vallen in den blinde,
U slechts zien en vinden.

Ps. 33: 7, 11

De grote Schepper aller dingen
Ziet, uit het ongenaakbaar licht,
Het gans gedrag der stervelingen;
Niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit Zijn vaste woning,
Waar Hij heerst als Koning,
Waar Zijn lof, Zijn eer,
Klinkt door al de bogen,
Zien Zijn Godd'lijk' ogen
Op al 't mensdom neer.

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.

Efeziërs 3: 14 – 21, 4: 1 – 6

OPW 672

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.

U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij uw liefde geven
en de vrede die ik mis.

Leid mij aan uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

Ps 89: 1, 3, 5

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende
geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht
gezetten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich
meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

Hemel en aarde, Heer, 't is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.

Komende diensten

18 mei 10.00 Ds. Johan Visser

18 mei 12.30 Lunchdienst

18 mei 18.30 Ds. Dick Wolters

Activiteiten

12 mei 20.00 Geloof Belijden

14 mei 10.30 Leerhuis

16 mei 18.00 Introductieavond nieuwe
gemeenteleden

18 mei 18.30 Catechese 18+

20 mei 17.00 Retraite Rust zoeken