

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Komende diensten

07 feb 16:30 Huwelijk Myrthe Griffioen en Harald
Monsuur
09 feb 10.00 Ds. Johan Visser
09 feb 18.30 Ds. E.K.Foppen, Den Haag

Activiteiten

04 feb 19:00 Catechisatie Basics
06 feb 20:00 Noorder-boekcafé
09 feb 18:30 Geloof belijden Young



Zondagavond 2 februari 2025
Welkom in de Noorderkerk

Liturgie

Ps. 43: 3
Ps. 43: 4, 5
LB 654: 3
LB 654: 4, 6
Openbaring 2: 8 - 11
Ps. 59: 1
Ps. 59: 10
HA-Onderwijzing
WKL 224: 1, 4
Sela - Het woord van God
Ps. 33: 7, 8
HA-Dankgebed
LB 657

Ps. 43: 3

O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Ps. 43: 4, 5

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

LB 654: 3

Voor 't leven hebben wij de dood,
het lege niets verkozen,
voor vrede vreze, steen voor brood,
voor 't eeuwig goed de boze.
Wij hebben onze ziel verkocht
van ademtocht tot ademtocht
aan die genadeloze.

U kunt doneren via de chrch-app,
de website: www.noorderkerk.nl
of scan de QR-code.



LB 654: 4, 6

Maar God heeft naar ons omgezien!
 Wij, in de nacht verwaalden,
 hoe zou het ons vergaan, indien
 Hij ons niet achterhaalde,
 indien niet in de duisternis
 het licht dat Jezus Christus is
 gelijk de morgen straalde.

Zing dan de Heer, stem allen in
 met ons die God lof geven:
 Hij schiep ons voor een nieuw begin,
 hoeveel wij ook misdreven.
 Hij riep ons uit de nacht in 't licht
 van zijn genadig aangezicht.
 In Christus is ons leven!

Openbaring 2: 8 - 11**Ps. 59: 1**

Red mij, o God, uit 's vijands handen;
 Verlos mij van de dwingelanden.
 Uw heil zij, tegen 't wreed geweld,
 Mij tot een hoog vertrek gesteld.
 Mijn God, 't behaag' U, mij 't ontzetten;
 Daar d' overtreders van Uw wetten,
 Die niet dan slinkse gangen gaan,
 Bloeddorstig mij naar't leven staan.

Ps. 59: 10

Ik zal, omdat G' in bange dagen
 Mijn toevlucht waart, van U gewagen;
 Van U, mijn sterkte, zij mijn zang
 En snarenspeel, mijn leven lang.
 Ik heb in nood, aan God verbonden,
 In Hem mijn hoog vertrek gevonden;
 In God, wiens goedertierenheid
 Zich over mij heeft uitgebreid.

HA-Onderwijzing**WKL 224: 1, 4**

Overluid klinkt van de aarde
 hulp geroep, eens schreeuw omhoog;
 Christus, waarom openbaarde
 Gij niet voor ons oor en oog
 uw beslissende gericht?
 Rechter, blijft uw rechtszaal dicht?

Hemelhoog weerklinkt op aarde
 door de wanklank heen een lied:
 wie het wachtwoord trouw bewaarde
 die verleert de lofzang niet-
 onvoorwaardelijk spreekt Gij,
 rechter, uw beklagden vrij!

Sela - Het woord van God

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
 in ieder mens die luistert naar uw woord;
 rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
 het keert niet onvervuld terug.

Beproof mijn hart dat voor u openligt;
 niets is verborgen voor uw aangezicht.
 Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
 moet zwijgen als U tot mij spreekt.

De stem van liefde die in stilte spreekt;
 een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
 De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
 diep in mijn hart uw woorden schrijft.

O levend brood dat al mijn honger stilt,
 waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
 Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
 is Christus die ik toebehoor.

Ps. 33: 7, 8

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
 op Gods genadig aangezicht.
 Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
 God houdt het oog op hem gericht.
 Ja, Hij kent de zijnen,
 Hij laat niet verkwijnen
 wie zijn hulp verbeidt.
 Koninklijk van gaven
 wil de Here laven
 wie ontbering lijdt.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
 ons hart heeft zich in Hem verheugd.
 Hij komt te hulp en geeft bescherming,
 zijn heilige naam is onze vreugd.
 Laat te allen tijde
 uwe liefd' ons leiden,
 uw barmhartigheid.
 God, op wie wij wachten,
 geef ons moed en krachten
 nu en voor altijd.

HA-Dankgebed**LB 657**

Zolang wij ademhalen
 scheidt Gij in ons de kracht
 om zingend te vertalen
 waartoe wij zijn gedacht:
 elkaar zijn wij gegeven
 tot kleur en samenklank.
 De lofzang om het leven
 geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
 mijn adem zonder kracht,
 het lied op and're lippen
 draagt mij dan door de nacht.
 Door ademnood bevangen
 of in verdriet verstild:
 het lied van Uw verlangen
 heeft mij aan 't licht getild.