

**Zondagavond 10 november 2024**  
Welkom in de Noorderkerk

---

## **Liturgie**

Ps 136: 1, 2, 13

LB 991: 1, 7, 8

Deuteronomium 24: 14 - 15

Matteüs 20: 1 - 16

Ps 145: 5

Ps 146a: 1, 3, 7

LB 910: 2, 3, 4

## **Ps 136: 1, 2, 13**

Loof de Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.

Geef de God der goden eer,  
jubel voor der heren Heer.  
Hij doet wonderen, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen.

Aan de God des hemels zij  
eer en dank en heerschappij,  
want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.

## **LB 991: 1, 7, 8**

De eersten zijn de laatsten,  
wie nakomt gaat voorop,  
zij moeten zich niet haasten,  
die leven van de hoop.

Veracht dan niet de kleinen  
en die verloren zijn,  
want God noemt hen de zijnen  
die laatgeboren zijn.

De eersten zijn de laatsten,  
wie nakomt gaat voorop!  
Kies dan de goede plaatsen  
en geef uw hart aan God.

## **Deuteronomium 24: 14 - 15**

## **Matteüs 20: 1 - 16**

## **Ps 145: 5**

Zie, aller ogen zijn op U gericht,  
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.  
Gij opent uwe hand, en al wat leeft  
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.  
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,  
in al zijn daden is Hij ons genegen.  
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;  
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

---

U kunt doneren via de chrch-app,  
de website: [www.noorderkerk.nl](http://www.noorderkerk.nl)  
of scan de QR-code.



**Ps 146a: 1, 3, 7**

Laat ons nu vrolijk zingen!  
Kom, heft uw liederen aan  
voor Hem, wie alle dingen  
altijd ten dienste staan.  
Ik wil de Heer daarboven  
lofprijzen hier op aard,  
ja, Hem van harte loven,  
die veilig mij bewaart.

Hij is de Heer, de sterke,  
in Hem is alle macht.  
Dat zeggen ons zijn werken,  
dat zeggen dag en nacht,  
de aarde en de hemel,  
de mensen en het vee,  
en alles wat er wemelt  
in 't water van de zee.

Ik arme en geringe,  
hoe zou ik voor uw troon  
U lof en dank toezingen?  
Gij zijt zo groot, zo schoon.  
Maar omdat Gij mijn leven  
dult voor uw aangezicht,  
mag ik, o Heer, U geven  
de weerglans van uw licht.

**LB 910: 2, 3, 4**

Goddank, wij overdenken  
't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.

Hij die met heerlijkheden  
de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kinderen kleden,  
Hij kent ons lief en leed.  
Geen schepsel wordt vergeten,  
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten,  
Hij voedt ons uit zijn hand.

Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

**Komende diensten**

17 nov 10.00 Ds. Dick Wolters  
17 nov 18.30 Ds. Johan Visser

**Activiteiten**

12 nov 18.30 Alpha