

Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

### Komende diensten

08 dec 10.00 Ds. Johan Visser  
08 dec 18.30 Ds. C.W. Saly, Amsterdam

### Activiteiten

03 dec 19.00 Catechisatie Next  
05 dec 20.00 Noorder-Boekcafé  
06 dec 19.15 Tienerclub  
08 dec 18.30 Catechese 18+



**Zondagavond 1 december 2024**

Welkom in de Noorderkerk

### Liturgie

Ps 62: 1  
In de donkere nacht (Sela)  
Ps. 42: 4  
Ps. 42: 5  
Handelingen 27: 21 - 44  
Ps 107: 11, 12, 13  
HA-Onderwijzing  
WKL 102: 1, 2  
LB 433: 1, 5  
LB 939: 1  
HA-Dankgebed  
LB 910

### Ps 62: 1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast:  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

### In de donkere nacht (Sela)

In de donkere nacht  
verschijnt een licht  
en de duisternis  
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegt:  
het woord van God  
dat geboren wordt.  
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,  
zien wij zijn goedheid,  
zijn waarheid.  
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid  
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,  
maar in zijn zoon  
wordt Hij een persoon,  
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht  
verschijnt zijn licht  
en de duisternis  
krijgt het nooit in haar macht.

U kunt doneren via de chrch-app,  
de website: [www.noorderkerk.nl](http://www.noorderkerk.nl)  
of scan de QR-code.



**Ps. 42: 4**

'k Denk aan U, o God, in 't klagen,  
Uit de landstreek der Jordaan;  
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen;  
'k Roep van 't klein gebergt' U aan.  
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,  
Daar 't gedruis der waat'ren groeit,  
Daar Uw golven, daar Uw baren  
Mijn benauwde ziel vervaren.

**Ps. 42: 5**

Maar de HEER zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied;  
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.

**Handelingen 27: 21 - 44****Ps 107: 11, 12, 13**

Die langs Gods oceanen  
trotseren wind en vloed  
om zich een weg te banen  
de welvaart tegemoet,  
Hij hief zijn stem en riep,  
toen steigerden de golven,  
het water zwart en diep  
heeft al hun moed bedolven.

Schepen omhoog gedragen  
op golfslag van de dood,  
zinken terneergeslagen  
weer in de waterschoot.  
Als zo de storm opsteekt,  
hoezeer wordt allerwegen  
gebeden en gesmeekt  
om Gods reddende zegen!

Hun vege levens spaart Hij,  
de golven maakt Hij stil.  
Het stormgeweld bedaart Hij,  
het voegt zich naar zijn wil.  
Scheepsvolk, heradem weer,  
gij kunt aan rust u laven  
en dank nu God de Heer,  
Hij leidt u naar de haven.

**HA-Onderwijzing****WKL 102: 1, 2**

Al wie dolend in het donker  
in de holte van de nacht  
en verlangend naar een wonder  
op de nieuwe morgen wacht:  
Vrijheid wordt aan u verkondigd  
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen  
onze onmacht totterdood  
geeft als antwoord op ons vragen  
ons zichzelf als levensbrood  
nieuwe vrede zal er dagen  
liefde straalt als morgenrood.

**LB 433: 1, 5**

Kom tot ons, de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht,  
licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria's kind.

Lof zij God in 't hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid.

**LB 939: 1**

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht  
leidt mij uw hand. U blijft nabij.  
Uw vrede diep, uw liefde groot  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.

**HA-Dankgebed****LB 910**

Soms groet een licht van vreugde  
de christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donkere regen  
een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken  
't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.

Hij die met heerlijkheden  
de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kinderen kleden,  
Hij kent ons lief en leed.  
Geen schepsel wordt vergeten,  
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten,  
Hij voedt ons uit zijn hand.