



Noorderkerk

Zondagavond 14 juli 2024

Welkom in de Noorderkerk

Liturgie

Ps. 100: 1, 2, 4

LB 837: 1, 3

Markus 8: 10 - 21

Ps 78: 7, 14

LB 908: 1, 3, 4, 6, 7

Waar bent U God?

Ps. 100: 1, 2, 4

Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

LB 837: 1, 3

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand -
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Markus 8: 10 - 21

Ps 78: 7, 14

Zij hebben zich als kinderen misdragen,
zij hebben Gods geduld bestormd met vragen,
vragen om steeds andere zegeningen:
Hij die uit rotsen water deed ontspringen,
kan Hij in deze barre eenzaamheid
ook voedsel geven, tafels toebereid?

U kunt doneren via de chrch-app,
de website: www.noorderkerk.nl
of scan de QR-code.



Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding.
Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding.
Gij Heer, die heilig zijt en heilig voorging,
vergeten zijn uw heil en uw verhoring
bij 't volk dat nu schoorvoetend verder trekt,
maar eenmaal door uw hand werd opgewekt.

LB 908: 1, 3, 4, 6, 7

Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Waar bent U God?

Waar bent U God, is ons hart verblind?
Antwoord op ons gebed.
Wij tasten rond, zoeken naar het licht,
naar een waarheid die ons redt.

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.
Breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

De vijand fluistert ons leugens in;
trekt ons bij U vandaan.
Geef ons geloof dat standvastig is;
de verzoeking kan weerstaan.

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.
breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

Wij houden vast aan wat zeker is:
uw rijk komt dichterbij.
U brengt ons thuis in het hemels licht.
Daar is onze nacht voorbij.

Uw licht doorbreekt de duisternis,
schijnt in onze nacht.
Uw waarheid die voor eeuwig is,
leidt ons naar de dag.