

Komende diensten

- Zo 26 10.00 uur, dr. P.J. Visser, Rotterdam
18.30 uur, ds. J.H. Visser
Zo 02 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. D. Wolters, Heilig Avondmaal
Zo 09 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, prop. A. de Vreugd, Amsterdam

Activiteiten

- Di 21 19.00 uur, Marriage Course
Zo 26 19.30 uur, 18+ catechisatie
Za 01 00.00 uur, Tienerclub – EO-jongerendag
Vr 07 16.30 uur, Gemeenteweekend
Za 08 07.00 uur, Gemeenteweekend

**Noorderkerk | www.noorderkerk.nl
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam**

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.nl

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,
Dick.wolters@noorderkerk.nl

Koster: Johannes Post, 06-10263488,
Kosterij@noorderkerk.nl

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.nl

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De agenda is ook terug te vinden op onze website, www.noorderkerk.nl. U kunt doneren via de chrch-app, via de [website](http://www.noorderkerk.nl) of scan de QR-code. Voor vragen over lidmaatschap, deelnemen of andere informatie kunt u mailen naar scriba@noorderkerk.nl.



Ik steun de Noorderkerkgemeente met een gift.
Ondergetekende machtigt de Noorderkerk éénmalig
€ _____ van zijn/haar rekening af te schrijven.

Naam: _____

Bank/giro: _____

Handtekening: _____

U kunt het formulier retourneren in een van de collectezakken of de inzamelblokken bij de uitgang. U kunt ook een bijdrage storten op NL24RABO0333902238 tnv Noorderkerk.



Zondagavond 19 mei 2024

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Avonddienst, 18.30 uur

Voorganger: Ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht
Organist: Leo Kramer

Tekst: Romeinen 5:5
Thema: Hoe hoop werkt

Collecten deze week

- 1) Onderwijs door Willem-Jan de Wit in Cairo (GZB)
- 2) Noorderkerk, Huis voor de Ziel

Mededelingen

Graag de liturgie mee naar huis nemen en kussens terugleggen op de plek waar u ze gepakt heeft

Welkom ouderling van dienst

Stil gebed, votum en groet

Psalm 133 (LB)

1-Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die de priester wijdt.

2-Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God de Heer.

3-Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Psalm 48: 4, 6 (OB)

4-Wij, o verheven Majesteit,
Gedenken Uw weldadigheid
in 't midden van Uw heil'ge woning.
Gelijk Uw naam is, grote Koning,
Bij ons terecht geprezen,
Zo is Uw roem gerezen,
En bij de volken zeer vermaard,
Tot aan het uiterst' eind der aard.
Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt,
Is met gerechtigheid vervuld.

6-Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Gebed, Schriftlezing: Romeinen 5:1-5

Lied 675:1 (LB)

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Verkondiging

Lied 903: 1, 3, 6 (LB)

1-Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3-In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, –
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6-Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Psalm 33: 8 (LB)

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Zegen en heenzending