

Wilhelmus

1-Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

6-Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Komende diensten

Zo 28 18.30 uur, ds. R. den Hertog, Amsterdam
Zo 05 10.00 uur, ds. J. H. Visser – Viering Avondmaal
18.30 uur, ds. D. Wolters
Do 09 10.00 uur, ds. J. H. Visser – Hemelvaart
Zo 12 10.00 uur, ds. D. Wolters - Doopdienst
18.30 uur, ds. P. Baas, Zoetermeer
Zo 19 10.00 uur, ds. D. Wolters & ds. J. Visser,
Pinksteren - Belijdenis
18.30 uur, ds. A.J. Zoutendijk. Utrecht

Activiteiten

Zo 28 18.30 uur, 18+ Catechisatie
Ma 06 20.00 uur, Geloof Belijden / Young
Di 07 19.00 uur, Marriage Course
Wo 08 10.30 uur, Leerhuis

Noorderkerk | www.noorderkerk.nl Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.nl

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,
Dick.wolters@noorderkerk.nl

Koster: Johannes Post, 06-10263488,
Kosterij@noorderkerk.nl

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.nl

U kunt doneren via de chrch-app,
via de [website](#) of scan de QR-
code. Voor vragen over
lidmaatschap, deelnemen of
andere informatie kunt u mailen
naar scriba@noorderkerk.nl.



Zondagmorgen 28 april 2024

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en
Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en
Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in
Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Morgendienst, 10.00 uur

Voorganger: Ds. C.W. Saly, Amsterdam
Organist: Arthur Koopman

Tekst: Gen. 2:4-15 NBV '21) en
Ef. 6:5-9 (NBV '21)

Collecten deze week

- 1) Noodhulp en wederopbouw (GZB)
- 2) Noorderkerk

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
mevr. A. Roos-Koudstaal en mevr. P. Bossenbroek-
Richards

Mededelingen

Inschrijven voor het **gemeenteweekend** van 7 en 8
juni is nog steeds mogelijk. Zie hiervoor de informatie
in het Noordernieuws of kijk op:
<https://www.noorderkerk.nl/activiteiten/gemeenteweekend/>

Volgende week zondag, in de morgendienst, vieren we
het **Heilig Avondmaal**.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren is er een **week van
rust en bezinning**. In die week zijn er geen activiteiten
in de Noorderkerk. Tien dagen waarin we tijd (kunnen)
nemen voor gebed en bezinning.

Welkom ouderling van dienst

Lied 212: 1, 3 (LB)

1 La-ten wij zingend de-ze dag be-gin-nen!

Geven wij stem aan on-ze die-pe vreug-de

omdat wij dankbaar ons in God ver-heu-gen.

Zing Hal-le-lu - ja!

3-Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

Stil gebed, votum en groet

Psalm 98: 1, 2 (OB)

1-Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

2-Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Wetslezing en Gebed

Psalm 119: 13 (LB)

13-Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand – daar zal ik wel bij varen –,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

Gebed, Schriftlezing(en) en Kindermoment

Psalm 8: 1, 3, 4 (LB)

1-Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3-Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw
handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4-Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

Verkondiging

Lied 912: 1, 2 (LB)

1-Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2-Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Slotlied: 978: 1, 3 (LB)

1-Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3-Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Zegen en heenzending

→ *Wilhelmus*