

4-Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.

5-God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Zegen en heenzending

Komende diensten

Zo 28 10.00 uur, ds. C.W. Saly, Amsterdam
18.30 uur, ds. R. den Hertog, Amsterdam
Zo 05 10.00 uur, ds. J. H. Visser – Viering Avondmaal
18.30 uur, ds. D. Wolters
Zo 12 10.00 uur, ds. D. Wolters - Doopdienst
18.30 uur, ds. P. Baas, Zoetermeer

Activiteiten

Ma 22 20.00 uur, Geloof Belijden
Di 23 19.00 uur, Marriage Course
Di 23 20.00 uur, Geloofsopvoeding jonge kinderen
Wo 24 20.00 uur, Klassiekers Pascal
Ma 06 18.15 uur, Geloof Belijden Young
Ma 06 20.00 uur, Geloof Belijden
Di 07 19.00 uur, Marriage Course

Noorderkerk | www.noorderkerk.nl Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.nl

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,
Dick.wolters@noorderkerk.nl

Koster: Johannes Post, 06-10263488,
Kosterij@noorderkerk.nl

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.nl

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De agenda is ook terug te vinden op onze website, www.noorderkerk.nl. U kunt doneren via de chrch-app, via de [website](#) of scan de QR-code. Voor vragen over lidmaatschap, deelnemen of andere informatie kunt u mailen naar scriba@noorderkerk.nl.



Zondagavond 21 april 2024

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Avonddienst, 18.30 uur

Voorganger: Ds. D. Wolters
Organist: Arthur Koopman

Tekst: 1 Kor. 15: 50-58 (NBV '21) Rom. 12
Thema: Lichaam (Serie: Be real).

Collecten deze week

1) Wijkdiaconie 2) Noorderkerk.

Mededelingen

Op 23 april is er een avond over **Geloven en Opvoeden** van jonge kinderen (0-4 jaar). Dit is i.s.m. de HGJB. Aanmelden bij Marloes Hoencamp mlmhoencamp@gmail.com /06 2019 2305.

Op 24 april is er een lezing van dr. Klaas Blom over **Blaise Pascal**. Ook als je de eerdere twee avonden niet hebt meegemaakt ben je van harte welkom. Zie website voor meer informatie.

Inschrijven voor het gemeenteweekend van 7 en 8 juni is nu mogelijk. Zie hiervoor de informatie in het Noordernieuws of scan deze QR-code



SCAN ME

Welkom ouderling van dienst

Psalm 118: 9, 10 (LB)

9-Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegenen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

10-De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Stil gebed, votum en groet

Lied 797 (OPW)

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn. (Refrein)

Bridge 2x:

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de Geest; verbonden in liefde. (Refrein)

Gebed, Schriftlezing(en)

Psalm 40: 3, 4 (OB)

3- Mijn God, Gij hebt Uw wond'ren groot gemaakt; Wie is 't, die 't onbepaald getal Van Uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt? Geen slachtvee, geen altaren, Vol spijs ten offer, waren Het voorwerp van Uw lust; Gij hebt mij naar Uw woord, Mijn oren doorgeboord, En 't lichaam toegerust.

4- Brandofferen, noch offer voor de schuld, Voldeden aan Uw eis, noch eer. Toen zaid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.

Mijn ziel, U opgedragen, Wil U alleen behagen; Mijn liefd' en ijver brandt: Ik draag Uw heil'ge wet, Die Gij den sterv'ling zet, In 't binnenst' ingewand."

Verkondiging

Muzikaal intermezzo, aansluitend geloofsbelijdenis

Lied 630: 1, 3, 4 (LB)

1-Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in één bewogen nacht een nieuwe lent' ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wond'ren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.

3-Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen; bloemen en vogels, – alles roemt Hem als in den beginne. Keerde de Heer der schepping weer, dan is het tevergeefs niet meer te bloeien en te minnen.

4-Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, de schoot van 't graf ontkomen. De morgen is vol nieuw geluid, – werp af uw boze dromen. Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrij baan naar een bestaan volkomen.

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Slotlied 974

1 Maak ons uw lief - de, God,
tot op - maat van het le - ven!
Wij zijn ge - roe - pen om
haar zin - gend door te ge - ven.
De we - relt zegt ons niet
de goe - de woor - den aan.
Ver - nieuw ons hart en doe
ons uw be - leid verstaan.

2-Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade. Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeed met gaven. En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar. In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

3-Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven, verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven. Laat lichten uw gezicht over de duisternis waarin de ander in gemis gevangen is.