

4-Ik riep de Heer aan in de nood:
'O God, hoor naar mijn klagen!'
Toen redde Hij mij van de dood.
Zijn goedheid blijft ons dragen.
Daarom, o Here, dank ik U, –
o dank Hem met mij, dank Hem nu!
Geef onze God de ere!

5-Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, – God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!

Zegen en heenzending

Komende diensten

Zo 21 12.30 uur, Lunchdienst
18.30 uur, ds. D. Wolters
Zo 28 10.00 uur, ds. C.W. Saly, Amsterdam
18.30 uur, ds. R. den Hertog, Amsterdam
Zo 05 10.00 uur, ds. J. H. Visser – Viering
Avondmaal
18.30 uur, ds. D. Wolters

Activiteiten

Zo 21 18.15 uur, Geloof Belijden Young
Ma 22 20.00 uur, Geloof Belijden
Di 23 19.00 uur, Marriage Course
Di 23 20.00 uur, Geloofsopvoeding jonge kinderen
Wo 24 20.00 uur, Klassiekers – Pascal, lezing
Ma 06 18.15 uur, Geloof Belijden Young
Ma 06 20.00 uur, Geloof Belijden
Di 07 19.00 uur, Marriage Course

Noorderkerk | www.noorderkerk.nl
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,

Johan.visser@noorderkerk.nl

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,

Dick.wolters@noorderkerk.nl

Koster: Johannes Post, 06-10263488,

Kosterij@noorderkerk.nl

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,

Scriba@noorderkerk.nl

Ik steun de Noorderkerkgemeente met een gift.
Ondergetekende machtigt de Noorderkerk éénmalig
€ _____ van zijn/haar rekening af te schrijven.

Naam: _____

Bank/giro: _____

Handtekening:

*U kunt het formulier retourneren in een van de
collectezakken of de inzamelblokken bij de uitgang. U
kunt ook een bijdrage storten op
NL24RABO0333902238 tnv Noorderkerk.*



Zondagmorgen

21 april 2024

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael,
Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de
Protestantse Kerk in Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Morgendienst, 10.00 uur

Voorganger: Ds. J. Visser
Organist: Arthur Koopman

Tekst: Markus 5:21-43
Thema: Dochters gered

Collecten deze week

1) Dokters van de Wereld - Mobiele tandartspraktijk voor
onverzekerden in A'dam 2) Noorderkerk

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de
heer en mevrouw Molenaar en de heer W. Lionarons.

Mededelingen

Op 23 april is er een avond over **Geloven en Opvoeden**
van jonge kinderen (0-4 jaar). Dit is i.s.m. de HGJB.
Aanmelden bij Marloes Hoencamp
mlmhoencamp@gmail.com /06 2019 2305.

Op 24 april is er een lezing van dr. Klaas Blom over
Blaise Pascal. Ook als je de eerdere twee avonden niet
hebt meegemaakt ben je van harte
welkom. Zie website voor meer
informatie.

Inschrijven voor het gemeente-
weekend van 7 en 8 juni is nu
mogelijk. Zie hiervoor het
Noordernieuws of deze QR-code.



SCAN ME

Welkom ouderling van dienst

Lied 641: 1, 2, 4 (LB)

1-Jezus leeft en ik met Hem!/ Dood, waar is uw schrik
gebleven? Hem behoort ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,/ opdat ik zijn licht
aanschouw, –/dit is al waar ik op bouw.

2-Jezus leeft! Hem is het rijk /over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, –/ dit is al waar ik op bouw.

4-Jezus leeft! Nu is de dood / mij de toegang tot het leven. / Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven,/ als ik stil Hem toevertrouw: 'Gij zijt al waar ik op bouw!'

Stil gebed, votum en groet

Psalm 68: 2, 7 (LB)

2- Draag op een lied, aan Hem gewijd/ die spoor-slags op de wolken rijdt;/ hoog is de Naam verheven! /Hij, vader van 't verweesde kind, bij wie een vrouw bescherming vindt /in haar vereenzaamd leven.
Hij, Here in zijn heiligdom, /doet wie verlaten was, weerom het samenzijn ervaren. / Wie was gevangen wordt bevrijd,/maar Hij verbant in eenzaamheid al wie weerspanning waren.

7-God zij geprezen met ontzag./ Hij draagt ons leven dag aan dag,/ zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered,/die ons in ruimte heeft gezet/ en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht,/ dat wordt ons niet ontnomen. /Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen/ons aan de dood ontkomen.

Woord van leven: Jakobus 1:19-27

Psalm 72: 1, 4 (LB)

1-Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede,/ heil op der heuvelen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

4-Hij zal de redder zijn der armen,/hij hoort hun hulpgeschrei./ Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij./ Hij helpt, met hun bestaan bewegen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen./Hij draagt hen in zijn hart.

Schriftlezing 1, Markus 5: 21-34

Lied 938: 1, 2 (LB)

1-Christus die u wilt tooien/ in het gewaad der schrift, ik berg mij in haar plooiën./Met mijn bestaan op drift, met mijn gemiste kansen,/mijn schaamte en mijn spijt, mag ik mij daar verschansen./Uw woord alleen bevrijdt.

2- Christus die u bekleed hebt/met wat geschreven staat/en die terdege weet hebt /van wat mij lijden laat, U grijp ik bij uw kleren/ en laat niet los tenzij Gij u tot mij wilt keren, uw zegen legt op mij.

Schriftlezing 2, Markus 5: 35-43

Kinderlied: 554: 1, 2 (WK)

1-Kleine dochter van Jairus/ben je van het spelen moe? Kleine dochter van Jairus /zijn voorgoed je ogen toe? Hoor, je vader roept een man,/die je wakker maken kan.

2-Kleine dochter van Jairus,/Jezus staat al voor de poort. Kleine dochter van Jairus;/Jezus heeft het laatste woord. Hoor...Hij roept je bij je naam! /Het is tijd om op te staan!

Kindermoment

Psalm 116: 1, 2, 5 (OB)

1-God heb ik lief; want die getrouwe HEER Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2-Ik lag gekneld in banden van den dood, Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; Ik was benauwd, omringd door droefenissen; Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

5-Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgericht Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.

Verkondiging

Lied 753 Symfonie (OPW)

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom In Uw tegenwoordigheid Kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer Met al mijn tranen en mijn strijd/ Ik geef wat ik heb. Houd niets apart./Open voor U mijn hart

Refrein:

Als een liefdeslied is hier mijn leven
Een melodie van vreugde en pijn
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven
Een symfonie voor U mag zijn
Een symfonie voor U mag zijn

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom./Omgeven door Uw majesteit. Leg ik alles, Heer, in Uw handen neer. In zwakheid en gebrokenheid.

Geef ik wat ik heb. Houd niets apart /Open voor U mijn hart. Refrein

Ik geef wat ik heb. Houd niets apart
Open voor U mijn hart. Refrein 2x

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Lied 869: 1, 4, 5 (LB)

1 Lof zij de Heer, ons hoog-ste goed,
oorsprong van al het goe-de,
de God die lou-ter won-deren doet.
Wij le-ven in zijn hoe-de,
die on-ze vre-de is, on-ze vreugd,
in wie zich heel ons hart ver-heugt.
Geef on-ze God de e - rel