

## Komende diensten

- Zo 26 10.00 uur, ds. J. H. Visser  
18.30 uur, dr. P.J. Visser (Rotterdam)
- Zo 03 10.00 uur, ds. D. Wolters  
18.30 uur, ds. J. H. Visser – Viering  
Avondmaal
- Zo 10 10.00 uur, ds. J. H. Visser  
18.30 uur, Peter Hansum

## Activiteiten

- Zo 19 18.30 uur, 18+ catechisatie  
Ma 20 20.00 uur, Bijbel – de Basics  
Di 21 18.30 uur, Alpha  
Di 21 19.00 uur, Catechisatie Next  
Wo 22 19.00 uur, Marriage Course  
Do 23 20.00 uur, Klassiekers – Augustinus (slot)  
Vr 24 19.15 uur, Tienerclub  
Vr 24&25 Alpha-weekend

**Noorderkerk | [www.noorderkerk.org](http://www.noorderkerk.org)  
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam**

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,

[Johan.visser@noorderkerk.nl](mailto:Johan.visser@noorderkerk.nl)

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,

[Dick.wolters@noorderkerk.nl](mailto:Dick.wolters@noorderkerk.nl)

Koster: Johannes Post, 06-10263488,

[Kosterij@noorderkerk.nl](mailto:Kosterij@noorderkerk.nl)

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,

[Scriba@noorderkerk.nl](mailto:Scriba@noorderkerk.nl)

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De agenda is ook terug te vinden op onze website, [www.noorderkerk.nl](http://www.noorderkerk.nl). U kunt doneren via de chrch-app, via de [website](http://www.noorderkerk.nl) of scan de QR-code. Voor vragen over lidmaatschap, deelnemen of andere informatie kunt u mailen naar [scriba@noorderkerk.nl](mailto:scriba@noorderkerk.nl).



Ik steun de Noorderkerkgemeente met een gift.  
Ondergetekende machtigt de Noorderkerk éénmalig  
€ \_\_\_\_\_ van zijn/haar rekening af te schrijven.

Naam: \_\_\_\_\_

Bank/giro: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

*U kunt het formulier retourneren in een van de collectezakken of de inzamelblokken bij de uitgang. U kunt ook een bijdrage storten op NL24RAB00333902238 tnv Noorderkerk.*



## Zondagavond 19 november 2023

Orde van Dienst van de  
Noorderkerkgemeente  
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

## Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

### Avonddienst, 18.30 uur

Voorganger: Ds. D. Wolters

Organist: Hans Jütte

Tekst: 2 Samuël 19 (NBV)  
Johannes 11 : 20-36 (HSV)

Thema: Geloven als je je verdrietig voelt

### Collecten deze week

- 1) Hulp voor kwetsbaren in Lelystad (IZB)
- 2) Noorderkerk

### Mededelingen

Op 29 november komt **Dirk de Wachter**, Vlaams psychiater, naar de Noorder om een voordracht te geven over 'de kunst van het ongelukkig zijn'. U kunt zich niet meer aanmelden voor de lezing. Maar: in december en januari organiseren we nog 3 avonden waarin we verder op dit thema ingaan. Aanmelden daarvoor via de website.

*De kachel blijft voorlopig uit i.v.m. de hoge stookkosten. Er zijn dekens beschikbaar op de balie bij de ingang.*

### Welkom ouderling van dienst

#### **Psalm 42 : 1, 2 en 3 OB**

1 - 't Hijgend hert, *der jacht ontkomen*,  
Schreeuwt *niet* sterker naar 't genot  
Van *de* frisse waterstromen,  
Dan *mijn* ziel verlangt naar God.  
Ja, *mijn* ziel dorst naar den HEER;  
God *des* levens, *ach*, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw naam verhoogen?

2 - In 'k Heb *mijn* tranen, onder 't klagen,  
Tot *mijn* spijs, dag en nacht;  
Daar *mij* spotters durven vragen:  
"Waar is God, *dien* gij verwacht?"  
Mijn *benauwde* ziel versmelt,  
Als *zij* zich voor ogen stelt,  
Hoe *ik* onder stem en snaren,  
Feest *hield* met Gods *blijde* scharen.

3 - O *mijn* ziel, wat *buigt* g' u neder?  
Waar toe *zijt* g' in mij ontrust?  
Voed *het* oud *vertrouwen* weder;  
Zoek *in* 's Hoogsten lof uw lust;  
Want Gods *goedheid* zal uw druk  
Eens *verwiss'len* in geluk.  
Hoop *op* God, *sla* 't oog naar boven;  
Want *ik* zal Zijn naam nog loven.

### Stil gebed, votum en groet

#### **Lied : Een weg naar U SELA**

Al maken duizend vragen me bang / en stamel ik, op  
zoek naar woorden; / al zucht mijn hart al veel te lang,  
mijn God zal mijn gebeden horen.

Al is de hemel zwijgzaam en stil, / U geeft me kracht om  
vol te houden. / Als tijd alleen mijn pijn niet heelt,  
dan nog blijf ik op U vertrouwen.

*In het donkerst van de nacht / leert U mijn ziel te zingen.*  
*U geeft wonderlijke kracht / en vrede diep van binnen.*  
*Ook in mijn verdriet / vindt mijn lied een weg naar U.*

Al is het wonder waar ik op hoop, / waar ik om bid, nog  
uitgebleven, / toch vind ik troost in dit geloof:  
mijn naam staat in het boek van leven.

Trouwe God die mij ziet, / sterke God die mij redt,  
een gebroken hart veracht U niet. / Elke zucht is een lied,  
elke traan een gebed. / U hoort mijn klacht,  
U hoort mijn lied.

*Juist in mijn verdriet / vindt mijn lied een weg naar U.*

### Gebed, Schriftlezing(en)

#### **Psalm 77 : 1 en 2 LB**

1 - Roepend om gehoor te vinden, / om bij God gehoor te  
vinden, / roep en smeek ik onverpoosd, → →

maar mijn ziel blijft ongetroost. / Nu de druk mij  
overmande, / hef ik tot de Heer mijn handen, / maar 't  
gedenken is mij pijn, / nu ik zonder God moet zijn.

2 - 's Nachts doet Gij mijn ogen staren./Denkend aan het  
spel der snaren, / aan de dagen van weleer./vindt mijn  
hart geen woorden meer./En ik vraag aan mijn gedach-  
ten: / Laat de Heer voor immer smachten? / Neemt Hij  
hen die smekend staan / niet meer in genade aan?

### Verkondiging

### Muzikaal intermezzo, aansluitend geloofsbelijdenis

#### **Lied 504 : 1, 2 en 3 WK**

1 Droog met uw wind mijn tra - nen  
en deel in mijn ver - driet.  
Heer, leid mijn pijn in ba - nen,  
waar U uw troost ge - biedt.  
Soms kan ik niet meer hui - len  
zo groot is het ge - mis.  
Laat mij dan bij U schui - len,  
waar dit te dra - gen is.

2 - Heer, U kent mij van binnen./de breuk door heel mijn  
hart./Wat moet ik nu beginnen./waarheen met al die  
smart?/Doe in uw kruik mijn tranen, / bewaar de zware  
tijd. / En wil mij dan bepalen / bij licht en eeuwigheid.

3 - Eens droogt U al de tranen;/voorbij is dan verdriet./En  
God zal ons dan manen/tot vreugde in ons lied./Daar zal  
geen dood, geen rouw zijn,/geen moeite en geen pijn./  
Het tranenbrood zal op zijn,/de tranen zijn voorbij.

### Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

#### **Lied 247 : 1, 4 en 5 LB**

1 - Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt./ de nacht  
valt in, waarin geen licht meer straalt./Andere helpers,  
Heer, ontvallen mij./Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

4 - Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer./Tranen  
en leed zijn nu niet bitter meer./Waar is uw prikkel, dood,  
wat dreigt ge mij? / Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5 - Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog./  
licht in het duister, wijs de weg omhoog./Uw dag breekt  
aan, de schaduw gaat voorbij./In dood en leven, Heer,  
wees Gij nabij.

### Heenzending en Zegen