

# **Met God aan Tafel**

**Lunchdienst in de Noorder**

**Thema: Carrière-switch**



**19 november 2023**

**Menu**

## Welkom & gebed

### Lied: Gods verhaal gaat door

Als onze wegen leiden  
naar een nieuwe horizon,  
zal God zijn trouw bewijzen;  
Hij houdt vast wat Hij begon.  
Ook straks als onze paden  
niet langer samengaan;  
wij blijven diep verbonden  
in zijn Geest en in zijn Naam.

Wij vieren wat geweest is.  
Wij gaan door met goede moed.  
Waar God steeds met ons meegaat,  
schijnt zijn licht en is het goed.  
Ook straks als onze paden  
niet langer samengaan;  
wij blijven diep verbonden  
in zijn Geest en in zijn Naam.

Gods verhaal gaat door;  
Hij geeft een nieuw begin.  
Zo stappen wij de toekomst in.  
Gods verhaal gaat door;  
samen zingen wij  
met een hart vol dankbaarheid.

U gaat voor ons uit.  
U gaat voor ons uit.  
U gaat voor ons uit, U bent om ons  
heen, laat ons nooit alleen.  
U gaat voor ons uit.

Gesprek: Waar ben je de afgelopen week vooral mee bezig geweest?  
Wat was daarin je grootste vreugde en wat je grootste uitdaging?

## Chinese Tomatensoep

### Lezing: Mattheüs 4

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei Hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!' Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

## Thema: Carrière-switch

### Lied: Zo wil ik leven

Het lijkt soms of de wereld  
Met plakband aan mekaar hangt  
Wat nu nog niet instort  
Kan het morgen gebeven  
Er is woede en weerzin  
Er zijn tranen en onmacht  
Kijk, de vlammen slaan over  
Op ons samen leven

En ik weet niet, nee ik weet niet,  
'k weet niet zeker hoe  
Hoe het beter, hoe het beter,  
hoe het beter moet  
Maar misschien kunnen we eens  
doen

Alsof de liefde al gewonnen heeft  
Je wint als je vertrouwen geeft  
Zo wil ik leven

Alsof er kracht zit in  
wat kwetsbaar is  
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist

Zo wil ik leven  
Wie weet is het al waar

De wereld zit vol knopjes  
Die allemaal niet werken  
Maar ze laten ons denken  
Controle te hebben  
Over ziekte, gezondheid  
Over leven en sterven  
Maar het lukt ons niet eens  
Onze onmacht te temmen

Alsof de nieuwe tijd vandaag begint  
Zijn we allemaal huidskleurenblind  
En maakt het niet meer uit van wie  
je houdt  
Hebben we liever teveel liefgehad  
Dan teveel aan ons gelijk gedacht  
Is genade altijd sterker dan de fout  
Altijd sterker dan de fout

Sandwiches

boerenkaas | ham & ei | tonijnsalade

### Gesprek:

- Wat raakte je in dit Bijbelverhaal en thema?
- Ben je tevreden met het leven dat je nu leidt? Op welke manier geef je zin aan je bestaan?
- Hoe zou voor jou de overgang van “visser” naar “visser van mensen” eruit kunnen zien?

Tiramisu

## Gebed

### Lied: Lopen op het water

U leert me lopen op het water  
De oceaan is weids en diep  
U vraagt me alles los te laten  
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan  
Dan blijf ik hopen op Uw Naam  
Mijn ziel vindt rust  
Want in de storm bent U dichtbij  
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade  
Uw sterke hand, die houdt mij vast  
En als mijn voeten zouden falen  
Dan faalt U niet, want Uw trouw  
houdt stand

En als de golven overslaan  
Dan blijf ik hopen op Uw Naam  
Mijn ziel vindt rust  
Want in de storm bent U dichtbij  
Ik ben van U en U van mij

Geest van God, leer mij te gaan  
over de golven  
In vertrouwen U te volgen  
Te gaan waar U mij heen leidt  
Leid me verder dan mijn voeten  
kunnen dragen  
Ik vertrouw op Uw genade  
Want ik ben in Uw nabijheid

## Zegen

Bij de uitgang kun je een bijdrage geven voor de onkosten van deze lunchdiensten. Dat kan ook door te doneren via deze QR-code, kies dan bij project voor 'Huis voor de Ziel':



Dank voor je aanwezigheid tijdens deze lunchdienst.

We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het ons weten via:

[dick.wolters@noorderkerk.nl](mailto:dick.wolters@noorderkerk.nl)

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten: abonneer je op onze nieuwsbrief via [denoorder@noorderkerk.nl](mailto:denoorder@noorderkerk.nl)

Je bent van harte welkom op onze volgende lunchdienst: 17 december.