

Met God aan Tafel

Lunchdienst in de Noorder

Thema: Een frisse start



17 september 2023

Menu

Welkom & gebed

Lied: Gods verhaal gaat door

Als onze wegen leiden
naar een nieuwe horizon,
zal God zijn trouw bewijzen;
Hij houdt vast wat Hij begon.
Ook straks als onze paden
niet langer samengaan;
wij blijven diep verbonden
in zijn Geest en in zijn Naam.

Wij vieren wat geweest is.
Wij gaan door met goede moed.
Waar God steeds met ons meegaat,
schijnt zijn licht en is het goed.
Ook straks als onze paden
niet langer samengaan;
wij blijven diep verbonden
in zijn Geest en in zijn Naam.

Gods verhaal gaat door;
Hij geeft een nieuw begin.
Zo stappen wij de toekomst in.
Gods verhaal gaat door;
samen zingen wij
met een hart vol dankbaarheid.

U gaat voor ons uit.
U gaat voor ons uit.
U gaat voor ons uit, U bent om ons
heen, laat ons nooit alleen.
U gaat voor ons uit.

Gesprek: Hoe was je zomer? Wat hoop en verwacht je van dit
nieuwe seizoen Lunchdiensten?

Courgettesoep met champignons
Stokbrood met smeerseltjes

Lezing: Genesis 9

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 'Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,' zei God, 'zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat

leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,' zei God tegen Noach, 'is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.'

Thema: Een frisse start

Lied: Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Diverse broodjes
Kip-kerrie | kaas | ham | brie

Gesprek:

- Wat raakte je in dit Bijbelverhaal en thema?
- Verlang je wel eens naar een nieuw begin?
- Wat heb je nodig om een frisse start te kunnen maken?

IJstaart

Gebed

Lied: God met ons

God brengt goed nieuws aan wie
arm zijn,
Strekt zijn armen naar hen uit.
Hij is de God van hoop.
God troost hen die alles kwijt zijn,
Hij geeft hen de toekomst terug.
Hij is de God van hoop.

God met ons, U neemt ons bij de
hand, U gaat ons steeds voor.
Laat ons leven passen in uw plan,
Geef uw liefde door.

God heet welkom wie gevlucht is,
Geeft de vreemdeling een thuis.
Hij is de God van hoop.
God spreekt voor wie niet gehoord
wordt,
Voor de zwakke is Hij sterk.
Hij is de God van hoop.

Breng nu hoop en breng herstel.
Breng de wereld recht. God met
ons, U neemt ons bij de hand,
U gaat ons steeds voor.
Laat ons leven passen in uw plan,
Geef uw liefde door.

Zegen

Elke maandag 19 uur en vrijdag 9 uur ben je welkom bij Noordermeditatie.
Op 18 september begint de cursus 'Bijbel: de basics'.
Op 26 september begint de Alpha-cursus.

Bij de uitgang kun je een bijdrage geven voor de onkosten van
deze lunchdiensten. Dat kan ook door te doneren via deze QR-
code, kies dan bij project voor 'Huis voor de Ziel':



Dank voor je aanwezigheid tijdens deze lunchdienst.

We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het ons weten via:

dick.wolters@noorderkerk.nl

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten: abonneer je op onze
nieuwsbrief via denoorder@noorderkerk.nl

Je bent van harte welkom op onze volgende lunchdienst: 15 oktober.