

Wie heeft ons leed gedragen? / Wie heeft de dood verslagen? / Wie brengt ons weer samen? / Christus, Hij alleen!

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Slotlied: 727: 1,2,4,7,8 LB

1 - Voor alle heiligen in de heerlijkheid / die U beleden in hun aardse strijd, / zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja!

2 - Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; / Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; / Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. / Halleluja, halleluja!

4 - Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, / toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, / wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. / Halleluja, halleluja!

7 - Rood is de avond als het zonlicht daalt; / ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald, / God die de moede strijders binnenhaalt. / Halleluja, halleluja!

8 - Maar een oneindig glorierijker dag / staat nog te wachten als op uw gezag / heel 't heir der heiligen tot U naderen mag. / Halleluja, halleluja!

Zegen en heenzending

Komende diensten

- Zo 20 12.30 Lunchdienst
18.30 uur, ds. D. Wolters
- Zo 27 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. T.C. Verhoef (Nijkerk)
- Zo 04 10.00 uur, ds. D. Wolters
18.30 uur, ds. J.H. Visser

Activiteiten

- Zo 20 18.30 uur, Catechisatie 18+
- Ma 21 20.00 uur, Geloof Belijden
- Di 22 19.00 uur, Catechisatie Next
- Di 22 18.30 uur, Alpha cursus
- Wo 23 20.00 uur, Marriage Course
- Vr 25 18.30 uur, Burendiner
- Di 29 18.30 uur, Alpha cursus
- Di 29 19.00 uur, Catechisatie Basics

**Noorderkerk | www.noorderkerk.org
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam**

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.nl

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,
Dick.wolters@noorderkerk.nl

Koster: Johannes Post, 06-10263488,
Kosterij@noorderkerk.org

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.org



Zondagmorgen 20 november 2022

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Morgendienst, 10.00 uur

Voorganger: Ds. J. Visser
Organist: Arthur Koopman

Tekst: Hebrëeën 11:1-3; 8-16 & 11:32 - 12:2 NBV
Thema: Omringd door gelovers

Collecten deze week

- 1) Wijkdiaconie
- 2) Noorderkerk

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. A. Smit-Melis.

Welkom ouderling van dienst

Psalm 121: 1,2 OB

1 - 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2 - Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Israels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 121: 3,4 OB

3 - Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt,
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud' en gloed vermind'ren,
Opdat zij u niet hind'ren.

==>

4 - De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar!;
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Woord van leven: 1 Korinthiërs 15:50-58

Lied 758: 1,2 LB

1 Bij 'tste-ken der ba-zui-nen
gaat in een punt des tijds
o - ver der we-reld pui - nen
Gods licht op, klaar en weids.
En die in Chris-tus zijn
ont-moe-ten blij el-kan-der,
ont - ko-men aan de schijn,
ge - heel en al ver-an-derd.

2 - Als de bazuinen blazen / Gods allerlaatst appèl,
dan vaart een groot verbazen / door hemel, aarde en hel,
dan rijzen in het licht / de doden, die nu slapen
en voor Gods aangezicht / worden ook wij herschapen.

Gebed, Schriftlezing

Psalm 84: 3,4 LB

3 - Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

4 - Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Schriftlezing

Kinderlied: 806: 1,2,3 LB

1 - Zomaar te gaan met een stok in je hand, / zonder te weten / wat je zult eten. / Zomaar te gaan met een stok in je hand; / eindeloos ver is 't beloofde land.

2 - Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? / Altijd maar banger, / duurt het nog langer? / Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? / In de woestijn worden kinderen groot.

3 - Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, / altijd maar lopen, / altijd maar hopen. / Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; / straks wonen wij in een paradijs.

Kindermoment

Psalm 84: 6 LB

6 - Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Verkondiging

Lied 835: 1,2,4 LB

1 - Jezus, ga ons voor / deze wereld door, / en U volgend
op uw schreden / gaan wij moedig met U mede. / Leid
ons aan uw hand / naar het vaderland.

2 - Valt de weg ons lang, / zijn wij klein en bang, / sterk
ons, Heer, om zonder klagen / achter U ons kruis te
dragen. / Waar Gij voor ons trad, / is het rechte pad.

4 - In de woestijn, / Heer, blijf ons nabij / met uw troost
en met uw zegen / tot aan 't eind van onze wegen. / Leid
ons op uw tijd / in uw heerlijkheid.

Moment van gedachtenis

Lied: De mensen die we missen (Sela)

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij. / Laat ons in uw armen
vrede vinden. / Draag ons Heer en koester ons /
als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen? / Christus, Hij alleen! / Wie
draagt ons door de dagen? / Christus, Hij alleen! / ==>