

Met God aan Tafel

Lunchdienst in de Noorder

Thema: Als alles duister is...



20 november 2022
Menu

Welkom & gebed

Lied: Daarboven in de hemel (Herman Finkers)

Gesprek: Wat is jouw beeld bij het leven na de dood?

Mosterdsoep

Diverse luxe belegde broodjes

Saucijzenbroodje of kaasbroodje

Lezing: Johannes 11

Toen Jezus in Betanië aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Er waren veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen Jezus: 'Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.' Jezus zei: 'Je broer zal uit de dood opstaan.' 'Ja,' zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' 'Ja, Heer,' zei ze, 'ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.'

Thema: Als alles duister is...

Lied: De mensen die we missen

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Gedenken

- Gedicht
- Kaarsen aansteken
Iedereen die wil krijgt de gelegenheid om één of meerdere kaarsjes aan te steken voor mensen die we missen. Wil je dat hun namen ook genoemd worden? Schrijf deze dan aansluitend in het gedenkboek.
- Lied:
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.
- Namen in herinnering roepen
- Stilte

Koffie en thee met iets lekkers

Gesprek:

- Wat raakte je in het Bijbelverhaal en in het gedenken?
- Waaruit put jij hoop? Welke rol speelt God daarbij?
- Op welke manier kun jij voor anderen een lichtje in de duisternis zijn?

Gebed

Zegenlied

Zegen

Bij de uitgang kun je een bijdrage geven voor de onkosten van deze lunchdiensten.

Dank voor je aanwezigheid tijdens deze lunchdienst.

We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het ons weten via:

dick.wolters@noorderkerk.nl

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten: abonneer je op onze nieuwsbrief via denoorder@noorderkerk.nl

Je bent van harte welkom op onze volgende lunchdienst: 18 december.