
Komende diensten

Zo 14 10.00 uur, prop. W. Koelewijn (Leusden)
18.30 uur, ds. C. van Anandel (Amsterdam)

Zo 21 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. W. Nijssse (Hilversum)

Zo 28 10.00 uur, ds J. Kommers (Lelystad)
18.30 uur, ds. J.H. Visser

Noorderkerk | www.noorderkerk.org
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.nl

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,
Dick.wolters@noorderkerk.nl

Koster: Johannes Post, 06-10263488,
Kosterij@noorderkerk.org

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.org

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De agenda is ook terug te vinden op onze website, www.noorderkerk.nl. U kunt doneren via de chrch-app, via de [website](#) of scan de QR-code. Voor vragen over lidmaatschap, deelnemen of andere informatie kunt u mailen naar scriba@noorderkerk.org.



Zondagavond 7 augustus 2022

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Avonddienst, 18.30 uur

Voorganger: Ds. W.G. Teeuwissen (V'daal)
Organist: Leo Kramer

Tekst: Genesis 27 : 46 – 28 : 22 (NBV21)
Thema: Jakob in Betel

Collecten deze week

- 1) Wijkdiaconie
- 2) Noorderkerk

Mededelingen

In verband met **vakantie** is ds. Johan Visser niet bereikbaar van 18 juli t/m 14 augustus en is ds. Dick Wolters niet bereikbaar van 4 augustus t/m 26 augustus. In de periode van 4 t/m 14 augustus is ds. Chris van Anandel bereid om pastorale zorg te verlenen. U kunt dan contact opnemen met ouderling Paul van Trigt die het contact met ds. Van Anandel verder regelt. (paulvantrigt@gmail.com, 06-14494078).

Welkom ouderling van dienst

Gezang 14 : 1, 3 en 7 WK

1 - Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isr'els God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3 - Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

→ → →

7 - Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed, votum en groet

Psalm 146 : 1 en 2 WK

1 - Ik wil zingen al mijn dagen:
Halleluja, prijs de Heer.
Psalm en lied, Hem opgedragen,
zal ik wijden aan zijn eer.
Juich, mijn ziel, in God verblijd,
heel uw aardse levenstijd.

2 - Wil toch niet op mensen bouwen,
hoe voornaam ook en geacht.
Want beschaamd wordt uw vertrouwen,
als u heil van hen verwacht.
Als hun stervensuur zal slaan,
zal hun plan met hen vergaan.

Gebed om de opening van het Woord, Schriftlezing

Psalm 147 : 4 en 7 WK

4 - Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's Heren welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem needrig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade_en liefde hopen.

7 - De HEER heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen.
Aan Israël heeft Hij ten leven
zijn rechten en zijn wet gegeven.
Zo deed Hij aan geen andre volken.
Laat ons des HEREN lof vertolken.
De kracht, de heerlijkheid, de ere
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

Verkondiging "Jakob in Betel"

Psalm 146 : 1 en 3 OB

1 - Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

3 - Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Geloofsbelijdenis

Gezang 439 : 1 en 4 WK

1 - Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

4 - Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Gezang 292 : 1, 2, 3 en 4 WK

1 - Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 - Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

3 - Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 - Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Heenzending en Zegen