

Daar in het graf, in dood gehuld, / Leek al zijn macht tenietgedaan. / Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid / Ben ik van vloek en schuld bevrijd / Ik leef in Hem en Hij in mij; Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood; / Dat is de kracht, waar ik in sta. / Van eerste stap tot aan de dood Leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan / Kan mij ooit roven uit zijn hand. / Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; In die verwachting houd ik stand. In Hem alleen, in Hem alleen!

### Zegen en heenzeding

---

### Komende diensten

Zo 16 18.30 uur, ds. G.D. Kamphuis (Ridderkerk)

Zo 23 10.00 uur, ds. J.H. Visser, viering Heilig Avondmaal  
18.30 uur, ds. J.H. Visser, viering Heilig Avondmaal

Zo 30 10.00 uur, ds. D. Wolters  
18.30 uur, ds. J.H. Visser

### Aankomende activiteiten

Alle activiteiten tot het einde van de lockdown zijn afgelast of vinden op een andere (digitale) wijze plaats.

---

### Noorderkerk | [www.noorderkerk.org](http://www.noorderkerk.org) Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,  
[Johan.visser@noorderkerk.nl](mailto:Johan.visser@noorderkerk.nl)

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,  
[Dick.wolters@noorderkerk.nl](mailto:Dick.wolters@noorderkerk.nl)

Koster: Johannes Post, 06-10263488,  
[Kosterij@noorderkerk.org](mailto:Kosterij@noorderkerk.org)

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,  
[Scriba@noorderkerk.org](mailto:Scriba@noorderkerk.org)

---

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De agenda is ook terug te vinden op onze website, [www.noorderkerk.nl](http://www.noorderkerk.nl). U kunt doneren via de chrch-app, via de [website](http://www.noorderkerk.nl) of scan de QR-code. Voor vragen over lidmaatschap, deelnemen of andere informatie kunt u mailen naar [scriba@noorderkerk.org](mailto:scriba@noorderkerk.org).



## Zondagmorgen 16 januari 2022

Orde van Dienst van de  
Noorderkerkgemeente  
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

---

### Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

---

### Morgendienst, 10.00 uur

Voorganger: Ds. J. Visser  
Organist: Arthur Koopman

Tekst: Johannes 5:1-18  
Thema: Jezus barst overal uit

### Collecten deze week

- 1) Gevangenzorg Nederland
- 2) Noorderkerk

### Mededelingen

We kunnen de diensten met maximaal 50 gemeenteleden en/of gasten in de kerkzaal bijwonen. U dient zich daartoe vooraf aan te melden op de website van de Noorderkerk. De maatregelen blijven van kracht, dus draag een mondkapje bij verplaatsing in de kerkzaal, houdt afstand, zing ingetogen en geef elkaar de ruimte. Verzoek is om thuis een zelftest te doen, voordat u naar de kerk komt.

Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal. Dat doen we in lijn met de geldende corona-maatregelen. U kunt dit thuis met ons meevieren, met eigen brood en drank.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid (16 t/m 23 januari 2022) worden op veel plaatsen (online) bijeenkomsten georganiseerd waar samen wordt gebeden voor eenheid, wijk en wereld. Kijk op [www.weekvangebed.nl](http://www.weekvangebed.nl) voor meer informatie.

Volgende week, 23 januari, start de Kerkbalans. Daarover leest u meer in het Noordernieuws. Bij vragen, wendt u zich tot de scriba of de kerkrentmeesters.

---

Welkom ouderling van dienst



## Psalm 40: 1 (NLB)

1 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht,  
Hij heeft ge-hoord naar mijn ge-bed,  
mij uit de mod-der-poel ge-red,  
mijn voet weer op een vas-te grond ge-bracht.  
Hij heeft mij doen her-le-ven,  
mij in de mond ge-ge-ven  
een nieuw lied tot zijn eer.  
Laat ie-der die het zag  
stil zijn van diep ont-zag  
en ho-pen op de Heer.

Liedboek Online

### Stil gebed, votum en groet

#### Lied 837: 1, 4 (NLB)

1 - Iedereen zoekt U, jong of oud, / speurend langs allerlei wegen: / kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – Meester, waar kom ik U tegen? / Eens vindt U ons, bij dag of nacht, / moe van onszelf en zonder kracht, dorstend naar liefde en genen.

4 - Koning, uw rijk is zo nabij - / open mijn ogen en oren! Onrustig is mijn hart in mij, / totdat het nieuw wordt geboren. / Daarom zoekt U elk menskind. Zoek, herder, mij, opdat ik vind en steeds meer bij U zal horen.

### Wetslezing

#### Psalm 139: 13, 14 NLB

13 - Zou ik niet haten, die U haat, / de wijsheid van uw weg verlaat / en opstaat tegen U? Hij is / een kind van kwaad en duisternis. / Uw vijanden die U verlaten, hoe zou ik hen, o Heer, niet haten?

14 - Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt / toch open voor uw aangezicht. / Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. / O God, houd mij geheel omgeven, / en leid mij op de weg ten leven.

### Kindermoment

#### Kinderlied 532 OTH

Jezus is de Morgenster (3x)  
Hij is de blinkende Morgenster

Zie hem (zie hem) / Stralen (stralen)  
Zie hem (zie hem) / Stralen

Maak mij als een Morgenster (3x)  
Maak mij een blinkende Morgenster

Ik wil (ik wil) / Stralen (stralen)  
Ik wil (ik wil) / Stralen

Jezus is de Morgenster (3x)  
Hij is de blinkende Morgenster

### Gebed, Schriftlezing(en)

#### Psalm 116: 1, 5 OB

1 - God heb ik lief; want die getrouwe HEER  
Hooft *mijne* stem, mijn *smekingen*, mijn klagen;  
Hij *neigt Zijn* oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;  
Hij *schenkt mij* hulp, Hij *redt mij* keer op keer.

5 - Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht  
Mijn *ziel* gered, mijn *tranen willen* drogen,  
Mijn voet *geschraagd*; dies *zal ik*, voor Gods ogen,  
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.

### Verkondiging

#### Lied 799: 1, 3, 6 NLB

1 - Kom, kinderen niet dralen, / want de avond is nabij!  
Wij zouden licht verdwalen / in deze woestijnen.  
Kom, vatten wij dan moed / naar de eeuwigheid te streven, / van kracht tot kracht te leven.  
In 't eind is alles goed.

3 - Maar reist gij op uw wijze, / dan reist gij nog niet goed. / De rechte pelgrimsreize / is tegen vlees en bloed. / Hoe zou gij zonder pijn / uw oude mens verlaten? / Geen medicijn kan baten: er moet gestorven zijn.

6 - Wij moesten het maar wagen / - 't is wel het wagen waard - / om niets meer mee te dragen / dat onze ziel bezwaart. / De wereld is te klein! / Kom, ga met Jezus mede / in alle eeuwigheden! / Het moet toch Jezus zijn!

### Vorbereiding Heilig Avondmaal

#### Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

#### Lied 575 (OPW)

Jezus alleen, ik bouw op Hem / Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. / Door stormen heen hoor ik zijn stem, Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust / Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! / Mijn vaste grond, mijn fundament; Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij; / Klein als een kind, in kwetsbaarheid. / Oneindig veel hield Hij van mij, Leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij, / Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, / ontnam de dood zijn heerschappij; Dankzij zijn sterven leef ik nu. → →