

Komende diensten

- Zo 18 18.30 uur, ds. G.J. Roest (Huizen)
- Zo 25 10.00 uur, ds. W.P. Vermeulen (Utrecht)
18.30 uur, ds. J. Van Dijk (Zeist)
- Zo 01 10.00 uur, ds. D.I.B. van der Meulen (A'dam)
18.30 uur, ds. L. Wüllschleger (Amersfoort)

Noorderkerk | www.noorderkerk.org
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,

Johan.visser@noorderkerk.nl

Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,

Dick.wolters@noorderkerk.nl

Koster: Johannes Post, 06-10263488,

Kosterij@noorderkerk.org

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,

Scriba@noorderkerk.org

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De agenda is ook terug te vinden op onze website, www.noorderkerk.nl. U kunt doneren via de chrch-app, via de [website](http://www.noorderkerk.nl) of scan de QR-code. Voor vragen over lidmaatschap, deelnemen of andere informatie kunt u mailen naar scriba@noorderkerk.org.



Ik steun de Noorderkerkgemeente met een gift.
Ondergetekende machtigt de Noorderkerk éénmalig
€ _____ van zijn/haar rekening af te schrijven.

Naam: _____

Bank/giro: _____

Handtekening: _____

U kunt het formulier retourneren in een van de collectezakken of de inzamelblokken bij de uitgang. U kunt ook een bijdrage storten op NL24RAB00333902238 tnv Noorderkerk.



Zondagmorgen

18 juli 2021

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Morgendienst, 10.00 uur

Voorganger: Ds. C. van Andel, Amsterdam
Organist: Arthur Koopman

Tekst: 2 Kor. 11: 30 en 31; 12: 1-10
Thema: "3xG"

Collecten deze week

- 1) Het Wereldhuis: veilige plek voor ongedocumenteerde migranten
- 2) Noorderkerk

Mededelingen

Ds. Johan Visser is van 18 juli – 7 augustus op vakantie. Tot 30 juli is ds. Dick Wolters uw primaire aanspreekpunt voor pastorale zorgvragen, of in geval van ziekte en overlijden. In de week van 30 juli – 7 augustus is ds. Van Andel beschikbaar voor het geval u behoefte hebt aan pastorale ondersteuning of vragen. Wendt u zich in dan geval tot de scriba, hij zal contact leggen met ds. van Andel.

Noteer alvast: **Startzondag op 12 september.**

Aansluitend aan de morgendienst vieren we de start van het nieuwe seizoen met een gezamenlijke maaltijd. En er is informatie over de komende activiteiten, cursussen en kringen.

Welkom ouderling van dienst

Psalm 33: 2, 8 (NB)

2 - Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hemelen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

8 - Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Stil gebed, votum en groet

Lied 241 (Op Toonhoogte)

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid
En dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
Komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
Voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

Wetslezing

Lied 481: 1, 4 (LB)

1 - O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

4 - Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Gebed, Schriftlezing en Kindermoment

Psalm 27: 7 (OB)

7 - Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Verkondiging

Psalm 103: 1, 5 (NB)

1 - Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

5 - Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Lied 443: 1 (WK)

1 - Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2 - Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3 - De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4 - 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

5 - O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

6 - 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Zegen en heenzending