

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons niet zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God

Onze hulp, Jezus bent U
Onze hulp en onze verwachting is in U 3x
voor eeuwig
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Zegen en heenzending

**Noorderkerk | www.noorderkerk.org
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam**

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.nl
Koster: Johannes Post, 06-10263488,
Kosterij@noorderkerk.org
Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.org



Zondagavond 02 mei 2021

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Avonddienst, 18.30 uur

Voorganger: Ds. J. Visser, jeugddienst
Tekst: Psalm 27: 7 – 10;
Lukas 19: 1 - 10
Thema: Niet meer eenzaam

Collecten deze week

- 1) Wijkdiaconie
- 2) Noorderkerk

Mededelingen

Deze avonddienst is een **Jeugddienst**, samengesteld in samenwerking met de jongeren van de Koffiebar.

Op dinsdag 4 mei is vanaf 19.45 een (online) moment van **Nationale dodenherdenking** vanuit de Noorderkerk m.m.v. ds. Johan Visser. Aansluitend is er het herdenkingsconcert i.s.m. Hofjesconcertenadam.

Woensdagavond is weer een **midweekgebed**. Online te volgen vanaf 19.30 uur via onze website en Kerkdienstgemist.

Openingslied "Met open armen"

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis. 3x / Welkom, welkom thuis.

→ → →

Kom met je leegte en je angst. / Hier word je liefdevol omarmd. / Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis. 3x / Welkom, welkom thuis.
Welkom in Gods huis. 3x / Welkom, welkom thuis.

Welkom ouderling van dienst

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Opwekking 727 / Psalmen van Nu 16

Mijn God ik kom naar u / Dan ben ik veilig
Ik heb het U gezegd / en blijf het zeggen:
ik heb U nodig Heer / de rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen / en wringen zich
voor hen in honderd bochten / Maar dat zal ik nooit
doen en / zelfs hun naam niet noemen

Mijn God U vult mijn bord / U vult mijn beker
U hebt iets moois bedacht / en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in Uw handen
en ik kom goed terecht / want dat hebt U gezegd

De hele nacht lig ik aan God te denken
Ik voel dat Hij er is / Zijn wijsheid geeft me rust
Dan word ik blij en zeker van mijn redding
Ik leef, ik leef naast God / Ik val niet uit Zijn hand

Want U zult mij niet zomaar laten sterven
Ik hoef niet naar het graf / Want U laat mij niet los
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken
heel dicht bij U, mijn God / zal ik gelukkig zijn.

Lied: U Geeft rust

U geeft rust / In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht. / Uw stem heeft haar tot
stand gebracht. / En ook de zee, zo woest en diep /
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen. / Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen. / U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen. / Heer, kijk ik naar U.
En U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt, / ook als de twijfel
groter lijkt. / De berg, zo groot en hoog voor mij /
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen. / Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen. / U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen. / Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds Zijn naam.
(3x)
U geeft rust in mijn ziel. Xx

Door alles heen, door alles heen. / Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen. / U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen. / Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Gebed, Schriftlezingen

Verkondiging

Lied: You say (Lauren Daigle)

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low
Remind me once again just who I am because I need to
know / Ooh-oh

You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And you say I am held when I am falling short
And when I don't belong, oh You say I am Yours
And I believe (I) / Oh, I believe (I)
What You say of me (I) / I believe

The only thing that matters now is everything You think of
me / In You I find my worth, in You I find my identity
Ooh-oh / You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And you say I am held when I am falling short
When I don't belong, oh You say...

Lied: 939 NLB

1 - Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, / stel ik mijn
hoop. U zorgt voor mij. / Door golven heen, door storm
en nacht / leidt mij uw hand. U blijft nabij. / Uw vrede
diep, uw liefde groot / verjaagt mijn angst, verdrijft de
dood. / Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2 - U werd een mens, U daalde neer / in onze pijn en
schuld en strijd. / U droeg de last, verzezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt: / U sloeg de zonden aan
het kruis / en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3 - Van eerste kreet tot laatste zucht / leef ik in U, en U
in mij. / Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt. / Want U regeert, U
overwint, / U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Slotlied: Onze schuilplaats in God

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

→ → →