

Psalm 65: 1 OB, 4 NLB

1 - De lofzang klimt uit Sions zalen

Tot U met stil ontzag;

Daar zal men U, o God, betalen

Geloften, dag bij dag.

Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,

O Hoorder der gebeden,

Dies zullen allerlei geslachten

Ootmoedig tot U treên.

4 - Gij plant de bergen vast in d' aarde,

omgord met heldenmoed.

Gij, die de heidentrots bedaarde,

stilt ook de watervloed.

De volkeren van verre vrezden

de tekens van uw macht,

U prijzend komt het licht gerezen,

het juicht tot in de nacht.

Zegen en heenzending

Ter ere van Koningsdag:

Wilhelmus van Nassouwe / ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe / blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje / ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje / heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen / zijt Gij, o God, mijn Heer.

Op U zo wil ik bouwen, / verlaat mij nimmermeer.

Dat ik toch vroom mag blijven, / uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven / die mij mijn hart doorwondt.

Komende diensten

Zo 02 18.30 uur, ds. J.H. Visser, jeugddienst

Wo 05 19.30 uur, midweekgebed

Zo 09 10.00 uur, ds. J.H. Visser, kringpreek
18.30 uur, ds. H.S. Mosterd (Amersfoort)

Noorderkerk | www.noorderkerk.org
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.nl

Koster: Johannes Post, 06-10263488,
Kosterij@noorderkerk.org

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.org

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De agenda is ook terug te vinden op onze website, www.noorderkerk.nl. U kunt doneren via de chrch-app, via de [website](#) of scan de QR-code.



Zondagmorgen

02 mei 2021

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!

Morgendienst, 9.30 uur en 11.30 Doopdienst

Voorganger: Ds. J. Visser
Organist: Arthur Koopman

Tekst: Genesis 5: 21 -29; 6: 5-9; 7: 1-6;
8: 20-22; 9: 8-15

Thema: Als Gods hart geraakt wordt

Collecten deze week

- 1) Taal voor eenzaamheid
- 2) Noorderkerk

Mededelingen

Vanmorgen zijn er twee doopdiensten. In de dienst van 9.30 uur worden gedoopt:

Tammo Pieter Mellema, zoon van Anita van der Sande en Jos Mellema, en

Valentine Cato van Kuyen, dochter van Elise Troll en Olivier van Kuyen.

In de dienst van 11.30 uur worden gedoopt:

Johannes Hendrikus Wilhelmus (Rijk) van Aalst, zoon van Linda van Aalst-Mos en Martien van Aalst,

Mila Johanna Cedeño Salazar, zoon van Joke Dols en Luis Salazar en

Eva Christina Plaisier, dochter van Noortje van der Zanden en Arie Jan Plaisier.

Vanavond om 18.30 uur is een **Jeugddienst**, samengesteld in samenwerking met de jongeren van de Koffiebar.

Op dinsdag 4 mei is vanaf 19.45 een (online) moment van **Nationale dodenherdenking** vanuit de Noorderkerk m.m.v. ds. Johan Visser. Aansluitend is er het herdenkingsconcert i.s.m. Hofjesconcertenadam.

Woensdagavond is weer een **midweekgebed**. Online te volgen vanaf 19.30 uur via onze website en Kerkdienstgemist.

Welkom ouderling van dienst

Stil gebed, votum en groet

Lied 170: 1, 2 WK

1 - Dit is de dag die de Heer heeft / gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, / verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht / heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2 - Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren, / doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen, / Hij is zo groot,
Hij overmande de dood. / Wij zijn in Jezus herboren.

Inleiding doop

Lied 358 OTH

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Refrein

*Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop, / putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 2x*

In zijn lichaam ingelijfd: / Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan, / die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is. 2x

Gebed

Doopgeloften

Lied 354: 1, 3 NLB

1 - Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
O Heer, bevestig ons bestaan, / noem ons bij onze naam.

3 - Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
O Heer, bevestig ons bestaan, / noem ons bij onze naam.

Doop

Psalm 134: 3 OB

Dat 's *HEEREN* zegen op u daal';
Zijn *gunst uit Sion* u bestraal';
Hij *schiep 't heelal*, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan *aller* heren *HEER*.

Dankgebed en gebed om opening van het Woord

Schriftlezingen

Psalm 103: 6, 7 NLB

6 - De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

7 - Maar 's Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Verkondiging

Lied 356: 1, 2, 7 NLB

1 - O God die uit het water
in het begin
de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
Heer, ontferm u over ons / en over onze kinderen.

2 - O God die uit het water,
de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed:
Heer, ontferm u over ons / en over onze kinderen.

7 - O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Heer, ontferm u over ons / en over onze kinderen.

Dankgebed & voorbeden

Collecte

→ → →