

PASTORALE BRIEF

In de corona-tijd is de kerk gelukkig niet stilgevallen: de kerkdiensten gaan online door, via telefoon en computer houden we onderling contact en we merken dat de Geest van God in crisistijd gewoon doorwerkt — al missen we de ontmoetingen en het gewone menselijke contact. Gelukkig komt daar voorzichtig verandering in nu we weer samen mogen komen, al zal het voorlopig nog niet hetzelfde zijn als voor de crisis. Aan het begin van de vakantieperiode en bij het afscheid van ds. Paul Visser sturen we deze brief als pastorale groet en bemoediging.



De bloeiende vijgenboom voor de Noorderkapel

De vijgenboom bloeit weer

Op het plaatsje voor de kerk aan de kant van de gracht staat een vijgenboom. Twee jaar geleden, toen we op deze plek begonnen met de Noorderkapel, leek hij stervende: een kale boom met hier en daar nog een troosteloos blaadje. De hovenier die de boom onder handen nam, wilde hem echter sparen. Hij leek daarmee op de wijngaardenier in de gelijkenis van Jezus (Lukas 13:6-9) die een onvruchtbare vijgenboom een nieuwe kans gaf. Met nieuwe aarde, bemesting en de goede zorg van de vrijwilligers van de Noorderkapel, kreeg de vijgenboom een nieuw leven. Al na enkele maanden verscheen er een klein vruchtje, dat de belofte bleek te zijn van meer: dit jaar staat de boom vol in het blad. Deze vijgenboom op de Noordermarkt mogen we zien als een teken van de belofte van God dat Hij bloei en vrucht zal geven.

Dat is een belofte voor een ieder van ons — als je soms weinig of geen vrucht van geloof, hoop en liefde in je leven ziet of als je leven door ouderdom en beperking vruchteloos



Het eerste teken van de oogst in juli 2018

lijkt, omdat de bloeitijd over is. God maakt en houdt bomen die in Hem geworteld zijn groen en fris, tot in de ouderdom (zie Ps 1:3 en Ps 92:13-16).

Het is ook een belofte voor ons als kerk. Het is God die de groei en de vrucht geeft — dat hebben we de afgelopen jaren steeds weer gezien en daar vertrouwen we ook op voor de toekomst. Toen we het eerste vruchtje van de vijgenboom zagen, wees iemand op de profetie uit Haggai 2:20, waarin de Here God bij het begin van de bouw van de tempel de belofte geeft dat Hij ook de vijgenboom die nog

geen vrucht heeft gedragen zal zegenen.

Zo spoort de vijgenboom voor de Noorderkapel ons aan om door te bouwen aan het Huis van God in de Jordaan en veel vrucht en zegen van God te verwachten! Mag ik van u vragen om met deze belofte van de vijgenboom in uw achterhoofd (en hart) te bidden dat wij veel vrucht zullen dragen als huis van God in de Jordaan?

| ds. Johan Visser



Hoofdstad, havenstad, Godsstad

Wat lijkt het lang geleden, 24 januari 2010, de dag waarop ik intrede deed in de Noorder. Weggeroepen uit de hofstad, waar ik ruim 11 jaar had gewerkt, kwam ik terecht in de hoofdstad. De opdracht uit Richteren 6 was duidelijk: Ga in jouw kracht! De belofte daarbij gaf daadkracht: Heb Ik je niet gezonden? Vanuit die tweeslag, samengevat in de zin 'doe jij wat in jouw vermogen ligt en Ik doe wat in Mijn vermogen ligt', ben ik, met veel steun van Tine en met de betrokken inzet van anderen, aan de slag gegaan.

Sámen hebben we op talloze momenten ervaren hoe wáár God deze woorden heeft gemaakt. Via allerlei ontmoetingen op zondag en door de week, met ouderen en jongeren, met volwassenen en kinderen, met meelevendenden en buitenstaanders, werd er van alles gedeeld en is er veel ontvangen. In onze tekorten was God steeds trouw en goed, waardoor je, opgeteld en afgetrokken, onder de streep uitkomt op overvloed.

Bijzonder in de geschiedenis van de Noorder blijft, dat in 2017 Johan Visser als tweede predikant kon worden beroepen, waardoor er voor mij voluit ruimte kwam om me te wijden aan de pioniersplek 'Huis voor de ziel'. Ik heb veel geleerd en afgeleerd in deze periode, waar ik dankbaar voor ben. Gaandeweg heb ik echter vooral meer dan ooit ontdekt, dat onze God van geen ophouden weet... Dat belooft wat voor ons allen, of het nu in 020 of 010 is!

Geroepen vanuit de hoofdstad naar de havenstad zeg ik dan ook à Dieu en tot ziens in de Godsstad!

| ds. Paul Visser

“ Gaandeweg heb ik ontdekt dat onze God van geen ophouden weet ”



* Reageer gerust via telefoon, mail of een kaartje!