

## Komende diensten

Zo 22 18.30 uur, ds. J. de Bruijne (Amsterdam)

Wo 25 19.30 uur, ds. J. Scheele-Goedhart, online  
midweekgebed

Zo 29 10.00 uur, dr. P.J. Visser, (Rotterdam)  
18.30 uur, ds. J.H. Visser

Wo 02 19.30 uur, ds. J.H. Visser, online  
midweekgebed

## Komende activiteiten

Di 24 19.00 uur, Catechisatie Next (NK)

Wo 25 10.30 uur, Leerhuis

Do 26 20.00 uur, gemeenteavond verhuur

Ma 30 20.00 uur, Geloof Belijden

Ma 07 20.00 uur, Cursus Hoopvol Leven

Wo 09 10.30 uur, Leerhuis

Wo 09 20.00 uur, Geloofsinzicht

---

**Noorderkerk | [www.noorderkerk.org](http://www.noorderkerk.org)  
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam**

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,  
[Johan.visser@noorderkerk.org](mailto:Johan.visser@noorderkerk.org)

Predikant: ds. J. Scheele-Goedhart, 06-45744440  
[Jan.scheele-goedhart@noorderkerk.org](mailto:Jan.scheele-goedhart@noorderkerk.org)

Koster: Petra Wisse, 06-22319529,  
[Kosterij@noorderkerk.org](mailto:Kosterij@noorderkerk.org)

Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,  
[Scriba@noorderkerk.org](mailto:Scriba@noorderkerk.org)

---

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De agenda is ook terug te vinden op onze website, [www.noorderkerk.nl](http://www.noorderkerk.nl). U kunt doneren via de chrch-app, via de [website](#) of scan de QR-code. Voor vragen over lidmaatschap, deelnemen of andere informatie kunt u mailen naar [scriba@noorderkerk.org](mailto:scriba@noorderkerk.org).



Ik steun de Noorderkerkgemeente met een gift.  
Ondergetekende machtigt de Noorderkerk éénmalig  
€ \_\_\_\_\_ van zijn/haar rekening af te schrijven.

Naam: \_\_\_\_\_

Bank/giro: \_\_\_\_\_

Handtekening:

*U kunt het formulier retourneren in een van de collectezakken of de inzamelblokken bij de uitgang. U kunt ook een bijdrage storten op NL24RABO0333902238 tnv Noorderkerk.*



## Zondagmorgen

### 22 november 2020

Orde van Dienst van de  
Noorderkerkgemeente  
Amsterdam

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland.

---

**Gasten en gemeenteleden, welkom in de Noorderkerk!**

---

**Morgendienst 10.00 uur, Eeuwigheidszondag**  
Gedenken overledenen afgelopen jaar

Voorganger: Ds. J. Visser  
Organist: Arthur Koopman

Tekst: Mattheüs 25: 31-46  
Thema: Het oordeel van de kleinste

### Collecten deze week

- 1) Noodhulp Guatemala t.g.v. de overstromingen en landverschuivingen door orkaan Eta
- 2) Noorderkerk

### Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer Bovenberg.

### Mededelingen

Deze morgen gedenken we gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. Familie en vrienden die wellicht om die reden zijn gekomen vanochtend heten we welkom in ons midden.

Houdt u bij het plaatsnemen alstublieft de minimale afstand in acht door minimaal 2 (liefst 3) stoelen of zitplaatsen leeg te laten tussen u en uw buurman of buurvrouw. 1,5 meter afstand, dat is twee armlengtes.

Elke woensdag 19.30 – 20.00 uur **midweek gebed**, alleen online te volgen via onze site.

**Donderdag 26 november** is er een gemeenteavond in de Noorderkerk over het gebruik van de Noorderkerk en de verhuur van de kerkzaal voor een aantal dagdelen in de week aan de organisatie 'Vincent meets Rembrandt' en de huur van de kantooruimte door Tot Heil des Volks. U kunt u aanmelden bij Marco Ouwehand ([marcoouwehand@hotmail.com](mailto:marcoouwehand@hotmail.com)); max 30 kunnen aanwezig zijn.

**Welkom ouderling van dienst  
Stil gebed, votum en groet**

**Psalm 42: 1, 7 (LB)**

1 - Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?

7 - Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  
altijd aan de dood ontheven.

**Wetslezing uit Exodus 22: 21-27**

**Lied 262: 1, 2, 3 (WK)**

1 - Heer, U hebt ons in dit leven / veel gegeven;  
groot is uw barmhartigheid.  
Leer ons om steeds weer te delen  
met heel velen / gaven delen wereldwijd.

2 - Hongerigen en verdrukten, / neergebukten,  
maak ons met hun nood begaan.  
Wil ons harde hart bekeren  
en ons leren / dankbaar in uw dienst te staan.

3 - Als wij in uw wegen wand'len, / wordt ons hand'len  
teken van uw rijk dat komt.  
Daar zal onrecht zijn geweken,  
hulploos smeken / klagend roepen zijn verstomd.

**Gebed en Schriftlezing**

**Psalm 146: 2, 4, 5 (LB)**

2 - Reken niet op mensenwaarde,  
want bij mensen is geen baat.  
Aarde wordt een mens tot aarde,  
als zijn adem uit hem gaat.  
Ligt niet alles wat hij wil  
met zijn laatste adem stil?

4 - Aan wie hongert geeft Hij spijsze,  
aan verdrukten recht gericht.  
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,  
blinden geeft Hij het gezicht.  
Hij geeft den gebukten moed  
en heeft lief wie zijn wil doet.

5 - Wees en weduw en ontheemde  
doet Hij wonen op zijn erf.  
Hij behoedt de weg der vreemden,  
maar leidt bozen in 't verderf.  
Eeuwig Koning is de Heer!  
Sion, zing uw God ter eer!

**Verkondiging**

**Lied 'Alpha en Omega' (Sela)**

Als de wereld lijkt te breken  
en de hoop lijkt uitgedoofd,  
klinkt Uw stem die ons verzekert  
dat U doet wat U belooft.  
Grijp dan in waar mensen lijden  
en laat ons Uw handen zijn.  
Om met daden te bewijzen:  
eens zal alles anders zijn.

*U bent alfa en omega.  
U zag het eind voor het begin.  
U zult altijd met ons meegaan.  
Aan Uw rijk van vrede komt geen eind.*

Heel de wereld zal herleven,  
vrij van honger en geweld.  
Wie nu ziek is, wordt genezen.  
Wat kapot ging, wordt hersteld.  
U houdt alles vast in handen.  
U bent sterker dan de angst.  
U bent steeds het vaste anker,  
waarop ik vertrouwen kan.

**Moment van gedachtenis**

**Lied 247: 1, 3, 5 (LB)**

1 - Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3 - U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

5 - Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  
licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

**Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte  
Kindermoment**

**Psalm 98: 1, 4 (OB)**

1 - Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,  
Dien groten God, die wond'ren deed;  
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,  
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.  
Dat heil heeft God nu doen verkonden;  
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,  
Zo vlekkeloos en ongeschonden,  
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

4 - Laat al de stromen vrolijk zingen,  
De handen klappen naar omhoog;  
't Gebergte vol van vreugde springen  
En hupp'len voor des HEEREN oog;  
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,  
De wereld in gerechtigheid;  
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,  
Wordt in rechtmatigheid geleid.

*Zegen en heenzending*